

“Steeds weer blader ik naar die gekartelde kiek van mijn moeder die omkijkt en lacht op Breach Candy of naar de sepiafoto van een zomertuin om eindelijk in te verdwijnen. Ze brengen me onmiddellijk in de stemming om het pad van vroeger af te lopen en rond te dwalen in de archieven.

*Hoe eindig alles* begint en eindigt met mijn moeder. Zij verbindt de intieme familieverhalen met elkaar. Verhalen over Slauerhoff, India en Amerika, verhalen over de oorlog, tuinieren, gekte en de dood.” Marre van Dantzig

“Ik heb de schrijfster misschien drie keer gezien, in haar winkel, tussen de boeken, maar het is alsof ik haar nu beter ken dan mensen die ik al bijna mijn hele leven zie. *Hoe eindig alles* is een geslaagd portret van haar moeder, maar misschien nog wel meer van Marre zelf, een intiem zelfportret, vanaf haar geboorte, vrij lang geleden en oneindig ver van hier.” **Reinjan Mulder**

Marre van Dantzig was ruim 30 jaar eigenares van literaire reisboekhandel Evenaar in Amsterdam.



Van haar hand verscheen in 2013:  
*Zolang niet alles is verteld*  
*een kleine kroniek van mijn vader*

Hierover in de pers:

“Geregeld tekenen kinderen het verhaal van (een van) hun ouders op, maar zelden gebeurt dat zo afgewogen en vol mededogen. Het enerverende verleden en broze, door parkinson afkalvende heden, lopen fragmentarisch door elkaar, gevat in lichte, haast poëtische zinnen.”

**Nell Westerlaken, De Volkskrant**

BRAINBOOKS.NL

ISBN 9789078905035



9 789078 905035

Marre van Dantzig

Hoe eindig alles

